

Skogen - vårt hem

På bolagens nyspråk heter skogen produktionsskog, en benämning som får oss att tänka på deras sätt. Men skogarna, bergen, tjärnarna, sjöarna, bäckarna, myrarna i skogslandskapet har egna namn, namn som gör att vi som bor här tänker på det som en trygg livsmiljö. Det är som om vi icke-skogsägare kommit överens om att skogen är vårt hem, de öppna hyggena och myrarna i den våra salar. Tjärnarna och sjöarna är dyrbarheter som vi värnar om. Bäckarnas sorlande, vindens brus i träden, vinden som fyller våra lungor säger oss att allt detta bör vördas.

Våra bästa ställen i skogen blir fler och fler med åren, för de kräver tid att upptäcka och ta till sig. Platser som tränger in i oss, formar och omformar oss. Skogspromenader läker trötta hjärnor och kroppar, fiske vid tjärnarna i tidlöst lugn löser spänningar. Att vistas ute är det största intresset här på skogen, antingen det sker i stora skogsområden eller i vår närmaste omgivning. Jakten, med den hänsynskultur som hör till den, är ingrodd i byarnas människor och förs över till de nyinflyttade. För jägarna är livet i skogen en omistlig del av den egna identiteten och livsglädjen. Spåren efter älg och lo, björn och varg hjälper oss som inte jagar att förstå att vi människor inte har ensamrätt till skogen.

Skogslandskapet byter skepnad med tiden; gammal skog blir hyggen som öppnar nya vyer och släpper in himmel, ljus och luft. De markberedda ytorna grönskar igen om några år. Hyggena är svårforcerade, men vi kämpar oss över dem för att komma till hjortronmyren där bortom fallet, till blåbärs- eller lingonställena, till bästa öringsjärnen, eller den milsvida utsikten på högsten. Vi tar oss än en gång fram till den lilla bäcken som är fylld av vita näckrosor och förundras över hur så mycket skönhet kan skapas utan vår medverkan! Hyggena ger oss möjlighet att följa rovfåglars ryttlande och följa spelflygande örnar med blicken när de burna av termiken försvinner in bland molnen. Orrarnas och tjädrarnas spel under våren hörs i tystnaden.

Denna vår livsmiljö hotas nu då Bergvik Skog AB har ansökt om miljötillstånd hos Länsstyrelsen i Dalarna för att få urbanisera och industrialisera en stor del av skogslandskapet i Alfta södra Finnskog genom en storskalig vindkraftspark. Ett tillstånd som skulle skapa Hälsinglands största vindkraftspark här i Ovanåker, mycket större än parken i Jädraås, som till helt nyligen var en av Nordeuropas största vindkraftsanläggningar. Lokalbefolkningen motsätter sig detta och förordar ett nollalternativ.

De som styr kommunen har tagit på sig ansvaret att verka för landskapets och invånarnas bästa bör använda förnuft och känsla och den lagstadgade vetorätten och säga NEJ till storskalig vindkraft och miljöförstöring på södra Finnskogen!

Marga Boustedt